



1. Spruyte Davids
2. Il est né le divin enfant
3. Daar is uit 's werelds duistere wolken
4. Daar is die zegenrijke nacht
5. Zingende engelen
6. Gloria in excelsis Deo (Komt allen tezamen)
7. Nun komm' der heiden Heiland
8. Gloria
9. Bethlehem
10. Want een Kind is ons geboren
11. Uit de hemel daalde neer
12. Stille nacht
13. Psalm 68
14. Wie schön leuchtet der Morgenstern
15. Lofzang van Maria
16. Ere zij God
17. Stille nacht
18. Lofzang van Simeon
19. Kerstgave
20. Psalm 8



Kerstfeest

sth RECORDS



Een Kind is ons GEBOREN



Crescendo Tholen
o.l.v. Paul Heijboer

m.m.v. Ensemble Ars Musica o.l.v. Paul Heijboer
& Kinderkoor Sjaloom o.l.v. Mary Jansen

Paul Heijboer

Paul studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Hoofdvak orgel bij Bram Beekman en hoofdvak koordirectie bij Cees Rotteveel. Verder studeerde hij nog directie bij Joop Schets aan de hogeschool IDE. Paul is verbonden als parttime muziekdocent aan het Calvijncollege in Tholen en geeft privélessen orgel en piano. Hij is naast "Crescendo" dirigent van nog een gemengd koor, een kamerkoor, oratoriumvereniging, mannenkoor en het instrumentaal ensemble "Ars Musica". Daarnaast is hij lid van de examencommissie van de VOGG, docent koordirectie aan de cursus van de BZGG en kerkorganist in de Gereformeerde Gemeente te Tholen.



De Christelijk Gemengde Zangvereniging "Crescendo" is opgericht in november 1931 met als doel de gemeentezang tijdens de erediensten te ondersteunen. En staat sinds 1 juli 1991 onder leiding van Paul Heijboer. www.crescendo-tholen.nl

Mijn God, wat is de mens dan
op deez' aarde!
De broze mens! Hoe klimpt hij
tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel
gunst gedenkt,
En 's mensen zoon Uw teerste
liefde schenkt.

Heer, onze Heer, grootmachtig
Opperwezen!
Hoe billijk wordt Uw grote Naam
geprezen!
Hoe heerlijk rolt uit aller
vromen mond,
Die grote Naam door
't ganse wereldrond!

Christelijk Gemengde Zangvereniging
"Crescendo" Tholen o.l.v. Paul Heijboer
Met orgel en vleugel: Eric Quist
Soliste: Lieke van Oostenbrugge.
Trompettisten: Johan Flipse en Jaco Heijboer.
Jeugdkoor "Sjaloom" o.l.v. Mary Jansen
Met orgel: Kees v.d. Maas en vleugel Gerard Bruynzeel

19. Kerstgave

C. Franck / tekst P.C. den Uil

Christus het levend Brood.
Gave van 't Vaderhart
Van 't hemelleven neergedaald
in 's wereldds smart.
Zijn vlees is waarlijk spijs,
Zijn bloed is waarlijk drank
Gave, Gave, Christus het ware Brood.
Gave, Gave, Gave van 't Vaderhart.
Wie 't Brood des levens eet,
die leeft in eeuwigheid.
Zijn vlees is waarlijk spijs,
Zijn bloed is waarlijk drank.
Al wie van dit Brood eet,
leeft in der eeuwigheid.
Al wie van dit Brood eet,
leeft door Hem in der eeuwigheid.
Spijs en drank, Christus,
Gave van 't Vaderhart.

20. Psalm 8

P.Stolk

Heer, onze Heer, groot machtig
Opperwezen
Hoe wordt Uw naam op aard'
alom geprezen!
Gij die de glans van Uwe
majesteit
Hebt boven lucht en heem'len
uitgebreid.
Sla ik naar 't ruim der held're
hemelbogen
Dat heerlijk werk van Uwe
ving'ren d'ogen;
Zie ik bedaard de glans der
zilv'ren maan,
En 't starren heir, door U
geschapen aan.

1. Spruytje Davids

J. Bonefaas / J. Revius (1586-1658)

Een spruytgen heeft de Heer geplant
Te Bethlehem int Jootsche lant
Uyt Davids stam gesproten
Vol Conincklijcke loten.

Sijn twijgen staen wijt uyt-gebreyt
Met bloemen cierlijck overspreyt
Als met een peirlen crone.
Geen schoonheyt is soo schone.

In 'sHeeren Lusthof sal hy staen
Vol vruchten die de siel versaen
Sijn loof geneest de crancken
Wijt boven alle drancken.

Gods waerheyt sal sijn wortel zijn,
Gods heete liefd' zijn sonne-schijn,
Den groten Geest een reyne
En levende fonteyne.

O Vader goet, geeft dat wy ras
Dit over-costelijck gewas
Met herten vreugd' genieten;
Geen cruys sal ons verdrieten.

2. Il est né le divin enfant

Ensemble

3. Daar is uit 's wereldds duist're wolken

Traditioneel

Daar is uit 's wereldds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

o Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Heil de zondaar tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Ik zal de God des Heilsverwerken,
Hij zal de zetel, U bereid,
met recht en met gerechten sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

4. *Daar is die zegenrijke nacht*

J.W. Peterson / P. Heijboer

Daar is die zegenrijke nacht,
waarin 't gesternt' met nieuwe pracht
en 't eng'lenheir met nieuwe vreugd',
zich over Jezus komst, verheugt.

Hij 't beeld des Vaders, Davids loot,
geboren uit Maria's schoot;
Gods Zoon in 't vlees, der eng'len Heer,
God Zelf, Hij komt, elk zing' Hem eer.

Dies loven w' U, Immanuël,
Uw dood verwint én dood én hel;
Uw dood maakt van de zonde vrij.
Dies juichen en aanbidden wij.

Daar is die zegenrijke nacht,
waarin 't gesternt' met nieuwe pracht
en 't eng'lenheir met nieuwe vreugd',
zich over Jezus komst, verheugt.

Hij 't beeld des Vaders, Davids loot,
geboren uit Maria's schoot;
Gods Zoon in 't vlees, der eng'len Heer,
God Zelf, Hij komt, elk zing' Hem eer.

Daar is die zegenrijke nacht,
waarin 't gesternt' met nieuwe pracht
en 't eng'lenheir met nieuwe vreugd',
zich Jezus komst, verheugt.

5. *Zingende engelen*

P. Stolk / tekst H. Roth-Veltman

Zingende eng'len in Efratha's veld
hebben de komst van de Heere gemeld
Wakende herders mochten dit horen:
"Christus de Heer is heden geboren!"

Refrein:

Ere aan God

Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig had gezworen.

16. *Ere zij God*

Ensemble

17. *Stille nacht*

Fr. Grüber

Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Werd geboren in Bethlehems stal.
Hij der schepselen Heer'!
Hij der schepselen Heer'!

Stille nacht, heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
Aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d'eer!
Amen, Gode zij d'eer!

18. *Lofzang van Simeon*

A.H. Brever / bew. C. Zwaal

Zo laat Gij, Heere! Uw dienstknecht
gaan in vrede naar Uw woord;
In vrede naar Uw woord; want mijn
ogen hebben Uw zaligheid gezien,
Die Gij hebt bereid voor het
aangezicht van al de volken:
Een Licht tot verlichting der heidenen,
En tot heerlijkheid van Uw Volk Israël.
Ere zij de Vader!
Ere zij de Zoon!
Ere zij de heil'ge Geest!
Als het was in den beginne,
en nu, en voor altijd.
Van eeuwigheid tot in eeuwigheid!
Amen

Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn naam is HEER der heren.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

14. *Wie schön leuchtet der Morgenstern*
M. Reger

15. *Lofzang van Maria*

R. Korver

Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

Des HEEREN arm is sterk;
Hij deed een krachtig werk;
Die hoog zijn van gevoelen,
Heeft Hij verstrooid, verward,
Met alles, wat het hart,
Dier trotsen mocht bedoelen.

Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren;

Letterlijk werden Gods woorden vervuld:
Christus de Heiland, in doeken gehuld.
Lag daar als teken, macht'loos gebonden,
Om ons te redden van onze zonden!
Refrein

Christenen kom en verheerlijk God saam:
onder de hemel gaf God ons één Naam
Christus is Koning, laat niets u storen
Hij zoekt de zijnen, die naar Hem horen.
Refrein

6. *Gloria in excelsis Deo!*
Komt allen tezamen
(Ensemble)

7. *Nun komm' der heiden Heiland*
J.S. Bach

8. *Gloria*

Traditioneel

Eeuwen lang geleden
in een donker dal,
zochten herders naar een Kindje
in een arme stal.
Nog maar pas geboren,
al zo lang verwacht.
En er zongen eng'lenkoren
door de nacht.
Ze zongen: "Gloria, gloria,
voor het kindje klein en teer.
Gloria, gloria, voor de
allerhoogste HEER".

Eeuwen lang gelden
was ik er niet bij,
Maar het wonder is gebleven,
ook voor jou en mij.
Want dat zelfde Kindje
uit die arme stal
Eren wij nu als de Koning
van 't heelal.
Wij zingen: "Gloria, gloria,
voor het kindje klein en teer.
Gloria, gloria, voor de
allerhoogste HEER

9. *Bethlehem*

E. Ruh / C. Zwaal

En gij, Bethlehem Efratha!
Zijt gij klein om te wezen
onder de duizenden van Juda?
Uit u zal mij voortkomen,
Die in Israël zal heersen.

Het Woord werd vlees
en woonde onder ons
vol genade en waarheid.

En wij zagen Zijne heerlijkheid,
een heerlijkheid als des Eengeboren
Zoon van de Vader.

Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde
in mensen een welbehagen!
Ere zij God in de hoge!
Vrede op aarde! Vrede!

10. *Want een kind is ons geboren*

H. Boelee

Want een kind is ons geboren,
een zoon is is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder
En men noemt Hem Wonderbaar,
Wonderbare Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader
Vredevorst

2e couplet zingt het Jeugdkoor:

Nu zijt welkome,
Jesu lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge,
van al zo veer.
Nu zijt welkome
van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aard'rijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

11. *Uit de hemel daalde neer*

J. Goss / D. Willcocks

Uit de hemel daalde neer
Jezus Christus onze HEER'.
Hij, de Leeuw uit Juda's stam,
Die als Lam op aarde kwam.

Refrein:

*Halleluja! Zingt Zijn eer!
Uit de hemel daald' Hij neer.
Zegt het in Jeruzalem:
„Christus kwam in Bethlehem“.*

In de kribbe ligt nu neer
Hij die schiep het sterrenheir.
Hij, die d'aard' en hemel schiep,
daalde af, oneindig diep.
Refrein

Herders waarom niet de nacht
bij Uw schapen doorgebracht?
Waar gaat u zo haastig heen
en uw kudde blijft alleen?

Toen wij waakten in het veld
kwam bij ons een sterke held,
die ons vriendelijk beval
God te zoeken in een stal.
Refrein

Leer, o leer, mij heilig Kind,
hoe ik U zoek en U vind,
maak mijn hart ook tot Uw troon,
dat Uw heil'ge Geest er woon'.
Refrein

12. *Stille nacht*

Ensemble

13. *Psalm 68*

Traditioneel

Maar 't vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn
aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.